



Cuma Sohbeti sayfası Adıyaman İl Müftülüğü tarafından hazırlanmaktadır.

CUMA  
SOHBETİ

## İSLAM VE İNSANLIĞIN GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU

CUMA  
SOHBETİ

İslam barış, huzur, esenlik, emniyet anlamlarına gelmektedir. İlk insan ve ilk peygamber Hz. Adem'den itibaren gelen bütün peygamberler bu zincirin halkaları ve bu davetin temsilcileri olmuşlardır. Yani insanları barışa, huzura, esenliğe ve güven içinde bulunmaya çağırmışlardır. Zaman zaman kimi toplumlar doğru yoldan saptıklarında Allah, insanlığın selameti için peygamberler göndermek suretiyle tarihi seyre müdahalede bulunmuş ve bu peygamberler zincirinin son halkasını Hz. Muhammed (s.a.s)'le tamamlamıştır.

Hız. Peygamber'e indirilen evrensel kitap Kur'an-ı Kerim'de, Allah vahşetin, cinayetin, şiddetin, işkencenin ve zulmün insanlık tarihi kadar bir geçmişe sahip olduğunu, insanın, toplumun olduğu yerde bunun bir noktada kaçınılmaz bir gerçekliği bulunduğunu Hz. Adem'in, bir peygamber'in oğullarının kıssası üzerinden bize anlatmaktadır. Allah'ın "Kim bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın (haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur" (Maide suresi, 5/32) ayetini, Hz. Adem'in oğulları kıssasının hemen ardından adeta kıssadan hisse bağlamında ifade etmesi, inanan-inanmayan ayrımı yapmaması, bir insanın meşru bir gerekçe olmaksızın öldürülmesini şu an dünya nüfusu olan sekiz milyar insanın ölümüne eşdeğer bir cezaya tabi tutması veya bir insana hayat verilmesinin sekiz milyar insana hayat verme kadar büyük bir değer, anlam ve mükafata karşılık geldiğini ifade etmesi, hadiste ise, "Mü'minin öldürülmesi, Allah katında dünyanın zevalinden daha büyük bir olay olarak" (Nesai, Tahrim, 2) gemesi, Hz. Peygamber'in ömrünün son on yılında yapılan

savaşlarda can kayıplarının çok az olması; masum çocuk, kadın, yaşlı insanlara, farklı din adamlarına (papaz, rahip, haham), farklı mabedlere (sinagog, havra, kilise), hayvanlara, doğaya dokunulmamasına yönelik uygulamaları savaşta dahi adalet ve merhamete dayalı bir savaş ahlakını ortaya koyması, Endülüs İspanya'sında altı asır bir avuç Müslümanla, Hıristiyan ve Yahudilerin "insanlık kardeşliği" şemsiyesinden yararlanmaları, daha sonra burada Hıristiyanların zulüm, işkence, şiddet içeren zorbalıklarından kaçan Yahudilerin, Müslümanlara sığınması, İslam'ın barış dini ve Müslümanların da barışsever, hoşgörülü bir kişilik ve kimliğe sahip olduklarının en açık delilleridir.

Yeryüzünü tüm yaşayanlar için ıslah ve imarla, daha yaşanabilir bir dünyayı tesis etmekle Allah tarafından halife (ardıl) kılınan insan, bu büyük sorumluluğa ihanet etmiş, Hobbes'un, "İnsan, insanın kurdudur" şeklinde değerden, ahlaktan, insanlıktan arındırılmış sözünü, bakış açısını ve geçmişten gelen ve sicili pek temiz olmayan Batı, sömürü ahlak(sızlığı)nı ve kültürel ırkçılığını gerçekleştirebilecek ve yerleştirebilecek yeryüzü alanları olarak Müslüman ülkeleri seçmiştir. Son otuz yılda hürriyet, özgürlük, demokrasi kılıfıyla İslam coğrafyasında 11-12 milyon Müslüman katledilmiş, yüzbinlerce çocuk yetim kalmış, kadınlar tecavüze maruz kalmamak için İslam alimlerinden canlarına kıymanın caiz olduğu/olacağı şeklinde fetva isteme çaresizliğini yaşamak zorunda bırakılmış, son model modern teknolojik ve kimyasal silahlar ve bombalar sadece canları değil, medeniyetleri, tarihleri ve kültürleri de hedef almıştır. Batı'nın ürettiği ve yönettiği Boko Haram, Daış ve İşid gibi terör örgütleri üzerinden İslam'ın terör dini ve Müslümanların da terörist olduğu algısı küresel ölçekte yaratılmaya çalışılmış, bir taşla iki kuş vurma deyişi, haksız kazancı piyasaya sürülmüştür, hem daha fazla alana nüfuz etme, hem de etiketleme politikası maalesef bir noktaya kadar başarılı olmuştur. Müslümanlar "Öz yurdunda garipsin/öz vatanında parya" konumuna

indirgenmiş, vicdanlar askılara bırakılmış, adaletin gücü değil, güçlünün adaleti uygulanmış, çocuk bedenleri insanların vicdansız sahiline vurmuş bir dünyaya seyirci kalan Batı, 11-12 Fransızın teröre kurban gitmesine seyirci kalmamış, Paris'te dünya liderleriyle kol kola girip terörü protesto yürüyüşü yapmış ve bu çifte standart vicdanları yaralayan tarihi bir vesika olarak sicili hiç de temiz olmayan Batı'nın insanlık karnesine düşük not olarak geçmiştir.

İslam'a göre bütün insanlar dokunulmazdır, saygındır, kutsaldır, mükerremdir, mükemmeldir. İrkların, dillerin, dinlerin farklılığı Kur'an'ın ifadesiyle, Allah'ın birliğine delalet eden işaretlerdendir. Allah'ın halifesi yani yeryüzü yönetimini ve sorumluluğunu Allah adına üstlenen insan vahşete, şiddete, işkenceye, cinayete ve zulme prim hakkı tanımamalıdır. Yeryüzünün ıslahı, imarı ve daha yaşanabilir bir dünya ancak bu şekilde mümkündür. İnsanlığı, tarihi, kültürü, medeniyeti, coğrafyayı, dili, dini hedef alan şiddetin, zulmün, işkencenin, vahşetin, cinayetin her türlü Kur'an tarafından yasaklanmış, Nebevi uygulama ve ondört asırlık İslami tecrübi uygulama ve örneklerde, bu açık bir şekilde ortaya konmuştur. Bugün bütün dinlerde ve insan haklarını korumaya yönelik tüm sivil toplum örgütlerinde insanın haksız yere, canına, malına, ırzına, nesline dokunulmasının haram, günah ve suç olduğu açıktır. Öyleyse terörün, şiddetin, zulmün, işkencenin, vahşetin, cinayetin dili ve dini yoktur. O halde aynı baba ve anadan türeyen bütün insanlığın "insanlık kardeşliği"nin bir gereği olarak insanlığın, tarihin, medeniyetin geleceği için nerede, kime karşı, hangi niyetle olursa olsun girişilen, gerçekleştirilen vahşetlere, katliamlara, soykırımlara, teröre seyirci kalmaması, hassasiyet ve tepki gösteriminde ıkiyüzlülüğünü bırakması elzemdir.

Harun DOĞAN

İl Vaizi

harun\_dogan23@hotmail.com.

